

'De Vader wil ons naar zijn hart brengen'

*Tijdens de vijfde conferentie van de Missionaire Parochie in Veenendaal gaf **Zr. Theresa Anne Knuth OP** een inleiding over het thema 'Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens' – waar sta ik op dit moment in mijn relatie met Christus? Waar nodigt de Heer mij uit tot diepere bekering en ommekeer? Hoe ga ik om met mijn eigen gebrokenheid?*

(Na deze inleiding was er een Avond van Barmhartigheid, met biechtgelegenheid.)

"Ik doe dit niet alleen, ik heb een medespreker, en dat is mijn man. Waarschijnlijk kent u Hem: Jezus. Luister goed naar wat Hij zegt, want Hij wil vanavond ook spreken. God is hier. We hebben net gebeden, maar misschien kunnen we Hem nog een keer aanroepen om ons hart te openen.

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Hemelse Vader, wij danken U dat wij hier mogen zijn. Wij danken U dat U ons hier heeft samengebracht. Wij danken U dat wij op deze plek nieuwe inspiratie mogen krijgen, en dat wij Jezus beter kunnen leren kennen. Jezus, wij willen U beter leren kennen. Wij stellen ons hart open voor U, voor wat U vanavond tegen ons wil zeggen. Kom, heilige Geest. Vervul deze zaal, maar vooral onze harten. Wij stellen ons open voor U, voor uw woord voor ons. Help ons ook aandachtig naar U te luisteren. Dit alles vragen wij U in de naam van Jezus. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Het thema voor deze conferentie is Lucas 5. We kennen het verhaal, maar we vragen de heilige Geest om ons vandaag iets nieuws te laten zien.

1 Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Gennesaret, terwijl de mensen op Hem aandrongen om het woord Gods te horen. 2 Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer; de vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. 3 Hij stapte in een van de boten, die van Simon en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde Hij zijn onderricht aan het volk. 4 Toen Hij zijn toespraak had geëindigd, zei Hij tot Simon: 'Vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst.' 5 Simon antwoordde: 'Meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen, maar op uw woord zal ik de netten uitgooien.' 6 Ze deden het en vingen zulk een massa vissen in hun netten, 7 dat deze dreigen te scheuren. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren, vulden zij de beide boten tot zinkens toe. 8 Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet en zei: 'Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens.' 9 Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en allen die bij hem waren vanwege de vangst die ze gedaan hadden; 10 en zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon: 'Weest niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen.' 11 Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om Hem te volgen. *(Willibrordvertaling 1978)*

In vers 1 staat: "...terwijl de mensen op Hem aandrongen om het woord Gods te horen". De mensen wilden zijn woord horen. Maar daarvoor moet je luisteren. Jezus stapt in de boot van Simon Petrus. Dat is niet de eerste keer dat Simon de Heer ontmoet. In het vorige hoofdstuk van Lucas hoorden we hoe Jezus hem ontmoette in zijn huis; daar genas Jezus de schoonmoeder van Simon. Daarna brachten de mensen alle zieken bij Jezus. Simon was dus getuige van veel wonderen, en hij had Jezus waarschijnlijk daarvoor ook in de synagoge horen spreken. Maar er was nog geen persoonlijke relatie. Bij Johannes horen we dat Andreas naar zijn broer Simon gaat en zegt: we hebben de Messias gevonden; kom maar mee. Simon heeft dus al kennisgemaakt met Jezus.

In de boot zegt Jezus tegen Simon: "Vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst." Nu wordt het heel persoonlijk. Simon is de hele nacht hard aan het werk geweest zonder iets te vangen. Het zou dus kunnen dat hij met frustratie zat; misschien voelde hij zich een mislukkeling, met al zijn ervaring. En dan zegt Jezus: ga opnieuw aan het werk. Jezus daagt hem uit tot een persoonlijke daad van vertrouwen. Simon laat zich raken door Jezus, en zegt: "Meester, op uw woord zal ik de netten uitgooien." Dat woord 'meester' betekent in het Grieks zoiets als 'opzichter', dus dat is een beetje afstandelijk. Maar we horen hier ook het essentiële element van luisteren: op uw woord. Wat Simon daar bij dacht, weten we niet, maar we weten wel dat Jezus daar was en dat is het verschil met de nacht ervoor: toen was Jezus niet in de boot. Nu trekt Jezus alle vissen naar de netten van Simon. Ze hebben geluisterd naar het woord en hebben meteen actie ondernomen.

Wij gaan nu ook luisteren. We gaan een paar minuten in de stilte zitten en we vragen God om zijn aanwezigheid in ons tastbaar te maken. Jezus spreekt tot ons op veel manieren. Soms komt een beeld in onze gedachten, of een woord, of een hele gedachte, soms komt een herinnering terug, of we denken aan een Bijbelvers dat we kennen. We gaan gewoon opletten wat in ons opkomt, hoe de Heer zijn aanwezigheid in ons kenbaar wil maken. Zorg dat je comfortabel zit, met beide voeten op de grond. Sluit je ogen, en leg je handen open in je schoot als lichamelijk teken dat je openstaat en klaar bent voor de aanwezigheid van God. Nu gaan wij deze vraag stellen: Heer, maak mij bewust van uw liefdevolle aanwezigheid.

[Stilte]

We gaan verder met vers 8: "Bij het zien daarvan..." Simon had de aanwezigheid van Jezus ervaren. Hij heeft grote wonderen gezien. Wat hij niet zelf kon doen, heeft de Heer voor hem en met hem en door hem gedaan. Simon ziet het wonder.

Zien wij de wonderen van God? Enkele maanden geleden was ik in gesprek met een vrouw die me vertelde hoe zij tot geloof is gekomen. Eens zat ze in een diepe put, zag geen uitweg meer en wilde voor de trein springen. Ze stond al naast het spoor, de trein kwam er aan. Op het moment dat ze zou springen, hoorde ze haar naam. Ze keek om zich heen en de trein raasde voorbij. Ze was teleurgesteld dat het was mislukt. Maar

toen dacht ze: wie was het die mij riep? Er was niemand. Na veel nadenken beseftte ze dat het God moest zijn geweest.

Een paar maanden geleden sprak ik een vrouw die katholiek was opgevoed, maar geen actief geloof kende. Ze was een heel actieve leerling van Jezus geworden, maar het deed haar veel pijn dat haar man niet meeging naar de kerk. Ik zei: we gaan nu samen bidden dat de Heer zijn hart opent. Een paar weken later zat hij in de bank. Ook dat was een wonder. God is heel druk bezig in Nederland, maar zien we dat ook? Simon zag het, en hij was geraakt. Hij liet zich raken. Eerder zei hij: meester. Nu zegt hij: Heer. Hij belijdt zijn geloof: Jezus is de Heer.

Door de goddelijke straling van Jezus wordt de zondigheid van Simon verlicht. Het is een beetje als licht door een raam: je ziet pas hoe vuil een raam is als de zon er doorheen schijnt. Simon komt door het licht van Jezus tot zondebesef, en zegt: "Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens." De liefde van de Heer heeft hem diep geraakt.

Soms denken we: ik ben al dicht bij de Heer en heb al een relatie met Hem. Maar het kan zijn dat een bepaald zondebesef ontbreekt. Elke keer als wij Hem ontmoeten, kunnen we beter zien wat in ons reiniging nodig heeft. Simon belijdt zijn zondigheid. Jezus zegt: "Weest niet bevreesd." Simon is bang. We weten niet waarvoor, maar daar kunnen we wel een gedachte over hebben. Misschien denkt hij: ik ben niet goed genoeg, ik kan dit niet aan. Doe ik het wel goed? Als ik Jezus volg, wat betekent dat dan voor mijn verdere leven? Wil ik dit echt? Kan ik mij wel veranderen? Jezus is niet bang voor de gebrokenheid en zondigheid van Simon. Jezus is niet bang voor onze rommel, onze mislukkingen. Hij weet alles, en toch houdt Hij van ons.

Jezus zegt tegen Simon: "Weest niet bevreesd." Laten we nu gaan horen wat Jezus tegen ons wil zeggen. We gaan weer een paar minuten stilzitten om echt naar de Heer te luisteren. Deze keer vragen we de Heer: waar ben ik bang voor? We vragen de heilige Geest om ons te verlichten, want Jezus wil die angst van ons wegnemen. Maar dan moeten we ons wel bewust zijn van onze angsten. Als er iets in je opkomt, kan het goed zijn om het op te schrijven. We gaan zeggen: Heer, ik geef deze angst aan U. We gaan luisteren of Hij tegen ons zegt: wees niet bang.

[Stilte]

Dan zegt Jezus: "Voortaan zult ge mensen vangen." Dat lijkt misschien iets nieuws, maar het was al voorzeggd door de profeet Jeremia, in hoofdstuk 16. De Heer spreekt tot hem over het verspreide volk en zegt: "Ik stuur een groot aantal vissers uit om hen te vangen." Nu komt het moment van de vervulling van deze profetie, en Simon wordt uitgenodigd hieraan deel te nemen. Het gaat niet om twaalf vissers, maar om een "groot aantal"; Jezus nodigt ook ons uit om deel te nemen aan de vervulling van deze profetie.

Jezus is niet bang voor Simon, maar geeft hem zelfs een missie. We zien hier vijf stappen: de ontmoeting met de Heer, een besef van de zondigheid, een belijdenis van

het geloof en van de zonde, de reiniging, en de missie. Dat patroon zien we ook bij de profeten. Kijk naar Jesaja 6. "In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoge en verheven troon." Dat is de ontmoeting. "Ik zei: 'Wee mij! Ik ben verloren! Ik ben een mens met onreine lippen, ik woon onder een volk met onreine lippen en ik heb met eigen ogen de Koning, Heer van de machten gezien!'" Zondebesef en de belijdenis. "Maar een van de serafs vloog op mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar had genomen, hij raakte er mijn mond mee aan en sprak: 'Zie, nu zij uw lippen heeft aangeraakt, is uw zonde verdwenen, en uw schuld bedekt.'" De reiniging. "Daarop hoorde ik de stem van de Heer: 'Wie zal Ik zenden, wie zal gaan in onze naam?' Ik antwoordde: 'Hier ben ik, zend mij.'" De missie.

Terug naar Lucas, naar de reactie van Simon en de anderen. "Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om Hem te volgen." Simon zei: ga van mij weg. En de Heer zei: blijf bij Mij. "Volg Mij" betekent ook "blijf bij Mij". Stel dat je in onbekend gebied de weg kwijt bent en daarom een auto moet volgen, dan moet je dicht bij die auto blijven om die te kunnen blijven zien. Zo is ook voor het volgen van Christus nodig dat je dicht bij Hem blijft. Het sacrament van de biecht is een sacrament van verzoening en genezing. Je zou kunnen zeggen: als er auto's tussen ons en Jezus zijn gekomen waardoor wij het zicht op Hem dreigen kwijt te raken, dan haalt de biecht die auto's weg. De biecht herstelt ook onze relatie met God. Het is een manier om licht in ons te laten schijnen op onze zonden; die worden door de biecht weggehaald, en dat zorgt voor een helder perspectief.

Ik zou graag twee persoonlijke ervaringen delen van wat de biecht met mij deed. Onze congregatie is een onderwijscongregatie. Ik zat eens in onze kapel in Nashville om te bidden, na een heel zwaar schooljaar. Ik voelde me geslagen en gekneusd, helemaal op. Ik ging biechten en zei aan het eind tegen de priester: ik heb een infuus van genade nodig; ik wil de Heer vragen om die mij te geven. De priester zei: u bent op de juiste plaats. Toen ik wegging, voelde ik me vijftig kilo lichter. Het was alsof een zware last van mijn schouders was genomen door het sacrament van de biecht.

Een andere ervaring was ook in die kapel, ook na een moeilijk jaar. Het voelde alsof mijn vreugde helemaal gedoofd was. Ik bad tot de heilige Geest: "Heer, herstel mijn vreugde." Ik zat daar niet met het voornemen om te biechten, maar ineens voelde ik dat ik dat moest doen. Toen ik bij de absolutie de woorden hoorde "...en de heilige Geest uitgestort..." werd ik helemaal vervuld van vreugde – mijn glimlach paste niet meer op mijn gezicht. Dat had de Heer gedaan, door de biecht. Dat wil Hij ook bij jou doen, om de relatie te herstellen, de last van je schouders weg te nemen en de vreugde terug te brengen. De reiniging door de biecht is ook een genezing. We gaan nu nog eens luisteren naar de stem van de Heer, en vragen Hem: waar wilt U mij genezen; kom, Heer Jezus.

[Stilte]

Vaak wil de Heer ons genezen door anderen. In dit Lucas-evangelie staat: "Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen." We hebben elkaars hulp, gebed en steun nodig. Het navolgen van Jezus is wel een persoonlijke relatie, maar we doen dat ook samen.

In nr. 259 van de Catechismus staat: "...wie Christus volgt, doet dat, omdat de Vader hem tot zich trekt en de heilige Geest hem beweegt." Dus als je Jezus wilt volgen, komt dat omdat de Vader je al trekt. Hij is zoals Simon en Andreas, die de netten naar zich toe trekken. We mogen enerzijds de vissers zijn, maar we zijn ook de vissen. De Vader wil ons naar zijn hart brengen, en wij willen daarheen worden gebracht omdat de heilige Geest ons in beweging brengt. We mogen nu de Vader vragen om ons meer naar zich toe te trekken, zodat wij Christus van dichtbij kunnen navolgen, in een diepe vriendschap met Hem. Dat wij in beweging gebracht mogen worden door de heilige Geest.

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Hemelse Vader, trek ons naar U toe. Wij geloven dat U veel van ons houdt, meer dan we ons ooit kunnen voorstellen. Wij willen Jezus graag van heel dichtbij navolgen. Wij vragen U, heilige Geest, dat U ons in beweging brengt. Wij vragen U dit in de naam van Jezus. Amen."

Zr. Theresa Anne Knuth OP is zuster van de Dominicanessen van St. Cecilia uit Nashville, Tennessee. Ze woont al enkele jaren in Sittard. Het apostolisch doel van de zusters is om kinderen, jongeren en hun families te inspireren Jezus Christus en de verlossende waarheid van het evangelie te leren kennen. Zr. Theresa Anne heeft een master in theologie en is betrokken bij verschillende vormen van kinder- en volwassenencatechese binnen en buiten parochies. Ze draagt bij aan de vorming van catechisten, o.a. bij de Catechese van de Goede Herder - een benadering tot de religieuze vorming van kinderen vanaf 3 jaar. Ook is zij nauw betrokken bij de online leesgroep aan de hand van het Catechese Handboek van Hannah Vaughan-Spruce, die de zusters nu voor de tweede keer aanbieden.

* Hoe gaat de biecht in zijn werk? Zie <https://h3eenheid.nl/sacramenten/biecht> voor een korte uitleg.

Verslag/transcriptie door pr. Jim Schilder